

## Ribbydal

Nedtecknat av Britt Holmberg 2008



Baksidan som visar verandan som öppnades upp när sommarvärmen började komma.

Ribbydal uppfördes på mark som tillhört Ribby Gård men som hade blivit avstyckad 1917 och såld till bolaget Hem på landet tillsammans med flera andra tomter. Hem på landet sålde sedan vidare till hugade spekulanter.

Ivar Johansson född 1899, flyttade in där tillsammans med sin far Gustav Johansson född 1870 och sin mor Inga Sofia Johansson, född Andersson 1869, samt brodern Helge född 1909.

De försörjde sig på småjordbruk och tvätteri, som var en vanlig sysselsättning i Västerhaninge på den tiden. Gården bestod av ett boningshus, en tvättstuga med torklada, en ladugård, ett hönshus och en magasinsbyggnad. Boningshuset var en 2-plans trävilla, röd med vita knutar, med 2 sovrum på övervåningen, vardagsrum, hall och kök på undervåningen samt en veranda som öppnades upp när sommarvärmen började komma. Det fanns inga bekvämligheter och inget kommunalt vatten utan man tog vatten från en egen brunn som aldrig sinade, inte ens 1959 när det var stor torka. Därför var ju tvätteriet en lämplig sysselsättning.

På gården fanns det några kor, en gris och ett tjugotal höns. I början fanns även en häst som användes till att köra in till Stockholm för att hämta och lämna tvätt från kunderna. Det var en resa som kunde ta mer än fyra timmar enkel väg. 1924 avled Inga Sofia och de tre männen blev ensamma om all skötsel och man fick hyra in hjälp för att klara alla bestyr. 1928 flyttade Margit Johansson född Larsson 1909, ner till gården från Solhem och 1930 gifte sig Ivar och Margit. 1931 föddes sonen Bengt som dog av lunginflammation endast 3 veckor gammal. Därefter föddes Inga 1933 och Britt 1947.

När Ivar insjuknade och dog 1948 så upphörde jordbruket men Margit fortsatte att tvätta några år till. 1954 började hon arbeta i skolan först som städerska och sedan i matbetspisningen där hon blev mycket uppskattad för sitt goda humör och den goda kontakt hon fick med eleverna. På sommaren arbetade hon på kyrkogården med ansning och skötsel av gravarna.

Under några år hyrde Margit även ut rum till elever vid Västerhaninge Folkhögskola som vid den tidpunkten var tvungna att inackordera en del av sina elever hos ortsbefolkningen. Ett tag hyrdes även ladugården ut för grisuppfödning.

1965 lades det en stadsplan på området och kommunen köpte in mark för att uppföra Ribbybergsskolan. Och resterande mark styckades av till 8 tomter varav döttrarna fick var sin.

1971 brändes boningshuset ner för att ge plats åt nybebyggelse. Det var det sista huset som var kvar av gården och Margit flyttade därpå in i övervåningen hos dottern Inga och hennes man Henry som hade uppfört ett hus på en av de avstyckade tomterna.



Bilden ovan tagen 1970-1971 och t.h. i januari 2008 från ungefär samma plats.

Karta som visa var Ribbydal låg

