

En ljuvlig försommardag, den 1 juni 2003, träffade jag min gode vän B-O Bengtsson från Sandemar för en liten promenad till Tjurstatorp. Vi parkerade våra bilar vid jaktsskyttebanan och betraktade lite nostalgiskt den anläggning vi båda varit med om att starta för 30 år sedan. Inget var sig riktigt likt, men varför skulle det vara det....



På vägen upp mot Tjursta, söder om vägen, ligger en liten vacker kulle mitt i de gröna frodiga fälten där stråsåden var nån decimeter hög. Detta är patron Olins kulle, enligt BOB:ens utsago fick den namn efter en jägare från Stockholm som en gång på 60-talet var med på en älgjakt på Sandemar och av artighet placerade på detta "kanonpass" för att få komma till skott på nån av godsägare Braunerhielms storoxar.

Under jakten passerade inte mindre än sju påskjutbara älgar men den gode Olin hade tagit med fel ammunition till sin studsare och kunde bara skåda de vackra djuren, väl medveten om att han för all framtid skulle bli ihågkommen för sin fadäs och bli en skröna på samhället.

Här ser vi byggnaderna på Tjursta Gård, till vänster den gamla mangårdsbyggnaden och till höger en nybyggd villa.





Strax för Tjursta Gård går en väg till vänster upp i skogen och några hundra meter upp stöter vi på den plats där Tjurstatorp en gång låg. Inägan var märkligt nog inte igenväxt av busk och sly, endast en härligt grön äng bredde ut sig runt de gamla husgrunderna.

Vi ansåg oss kunna bedöma att grunden efter bostadshuset låg i mitten av området och bestod av natursten medan fähusets grund låg i västra skogskanten och bestod av murad betongsten och gjutna plattor samt plintar för något slags lider. Vi antar att fähuset byggts på senare år, enligt BOB fanns dock inga byggnader kvar 1957 då han kom till Sandemar



Vi fann en trästolpe med isolatorer i södra delen av gläntan vilket gav oss huvudbry, hade funnits el här uppe på 40-talet?
Och varför rev man i såfall byggnaderna som ju då måste varit ganska moderna?

Eller brann dom kanske ner?



På hemvägen träffade vi på ett par kärvnlige hästar som fick sig omvårdnad av den gamle hästkarlen BOB

Jag har tittat på mikrokort jag har för Österhaninge och funnit följande på Tjursta Torp. (Lite svårläst kanske)

1900

Pektor Paulus Davidsson	Tjänstgoss	1895	Alpen
<u>Tjurstatorp</u>			
Johan Emil Johansson	Arrendator	1868	Sty. Kolm...
h. Anna Maria Eriksson		1863	Braun...
d. Ida Maria		1877	fors.
d. Anna Sofia		1877	de
skol Leonard Sigfrid Eriksson	Löfverbarn	1888	Braun...
Karl Valdemar Pettersson	Tjänstgoss	1888	Salm...
<u>Hvalsta</u>			
		1888	fors.

1910

Johan Fredrik Thant...	Brukare	73	Tyrus
Maria Karolina Sturk		74	fors
S. Karl Axel		05	fors
S. Johan Vilhelm		06	W. Hanng...
S. Ernst Fredrik		10	fors
Erik Bernhard Karlson	Jordbrakt	93	W. Hanng...
Josefina Emil. Karlson	Prva	81	fors
Joakim Dagmy Irma Maria		10	Maria, Helt...
<u>Tutviken</u>			

1920

Anders Gustav Pettersson	arrendator	84	
h. Edna Sofia Jansson		3-	89
d. Elsa Sofia		5-	09
d. Sigrid Viktoria		5-	12
d. Brita Kristina		5-	14
d. Ingrid Viktoria		5-	20
Karl Viktor Jansson	J.d. Helt...	54	