

## Albert Dahlström – predikant, kvinnoförare och slavhandlare



År 1924 köps en av Ribbygårdarna i Västerhaninge av den då drygt femtioårige Gustaf Albert Dahlström bördig från Flatehult, Kråksmåla, utanför Nybro i Småland. Han är son till ställmakaren Peter Gustaf Dahlström, en av två söner i en syskonskara om fem.

Dahlström hade ett märkligt liv bakom sig när han slår sig ner i Västerhaninge som hemmansägare och senare hönsfarmare, han har år 1890 som sjuttonåring helt ensam emigrerat till Amerika där två av hans äldre systrar finns sedan 1886.

Under nästan tjugofem års tid har han flyttat runt i mellanvästern och västkusten för att predika sitt religiösa budskap.

Under hösten 1914 när han återvänder till Sverige är han fri mot borgen från ett fängelsestraff för "vit slavhandel", han flyr under brinnande världskrig till Sverige och bosätter sig i Stockholm på Klara Norra Kyrkogata. Åren 1915 till 1924 reser han runt i Sverige som predikant, bl.a. i Jämtland, Rödön och Brunflo och mellan 1922 till 1924 bor han i Sala.

Vid folkräkningen i USA år 1900 är han skriven i Chicago, sedan 1898 gift med svenskan Ellen, (född Fredriksson 1877), och far till Martha född 1899 och

skriver sig då som "missionär" och är amerikansk medborgare. Detta äktenskap upplöses genom skilsmässa runt 1906.

TWELFTH CENSUS OF														
SCHEDULE No. 1														
State	Illinois													
County	Cook													
Township or other division of county	South Chicago Township													
Name of incorporated city, town, or village, within the above-named division	Chicago City													
Enumerated by me on the 6 <sup>th</sup> day of June, 1900.														
Dahlstrom Albert	Wife	W M	June	1878	26	M	2	1	Sweden	Sweden	Sweden	1898	18	Mississippi
Ellen	Wife	W F	Apr	1877	22	M	2	1	Sweden	Sweden	Sweden	1893	3	
Martha	Daughter	W F	Apr	1899	1	F	1	1	Illinois	Sweden	Sweden			

Folkräkningen 1900, Wentworth Aveny 3112, Chicago.

Detta är uppgifter som är officiella i bouppteckningen efter hans död på nyårsaftonen 1964, uppgifter han lämnat till sin sista hustru Mary, f Thunqvist som han gifter sig med 1936. Det framgår av bouppteckningen att man inte vet var dottern Martha finns, en advokat får uppdraget att spåra henne. Han har också berättat för sin hustru att han har ett trolovningsbarn med det märkliga namnet Ita, född 1913 av Hilda Englund. Denna dotter finns i Stockholm vid tidpunkten för bouppteckningen, gift Röstlund. Hon avlider så sent som 2009.

Åren i Amerika inrymmer dock betydligt mera dramatik än vad som nämns i testamentet, bl.a. finns ytterligare ett officiellt äktenskap med minst tre barn och hans kvinnoaffärer av mindre officiell karaktär är många!

Mellan skilsmässan från Ellen och trolovningen med den mycket unga Hilda som beskrivs ovan ingår han ett äktenskap 1907 i Michigan med Marta f Pedersen och får tre barn, en son som avlider tidigt, dottern Elvira född den 21 maj 1908 i Minneapolis samt ytterligare en dotter, troligen född 1912.

Marta är född den 25 juli 1889 i Chicago och det är hennes mor som senare skriver en bok om Dahlströms härjningar bland unga kvinnor.

Även här blir det skilsmässa innan han ställs inför rätta i Washington där han bor från 1910 till hösten 1914. Dessa två döttrar nämns inte i bouppteckningen vilket kanske tyder på att båda är avlidna.

Albert Dahlström predikar i svenskkolonierna ett för många obegripligt religiöst budskap under temat *"De Heligas Förbund"*, ett budskap som till många föräldrars förskräckelse tilltalar yngre kvinnor och han talar för månggifte vilket kanske för oss är ett mormonskt beteende. Om så är fallet är väl tveksamt.

I ett brev 1913 skriver han *"att han fått en uppenbarelse från Gud som låtit honom veta att månggifte ingick i frälsningsplanen och därför ej är syndigt"* Detta är ju en mera praktisk än religiös förklaring till hans liv och leverne under åren i Amerika.

Dahlström kan nog kallas sektledare snarare än det självtagna *"missionär"*, som författare till sina religiösa skrifter kallar han sig *"Jesu Kristi Tjänare och Sändebud"*. I vissa sammanhang använder han sig av benämningen *"evangelist"*.

Från 1898 bor han i Chicago med sin första hustru Ellen och den nyfödda dottern Martha. Han drar omkring i svenskvarteren *"i en prunkande kappa med texten Jesu Kristi Sändebud på ryggen"*. Han säljer sin skrift *"En röst ur det förborgade"* som enligt många är stulen rakt av från predikanten Thomas Williamsson.

Han bor och predikar i en nedlagd affär på Wentworth Aveny, samlar stora skaror kvinnor omkring sig som *"bistår honom med pengar"* och troligen med en del annat av mera fysisk karaktär. Situationen blir till slut ohållbar

och hösten 1900 flyttar han till St. Paul i Minnesota där han får hjälp och stöd av en ensamstående kvinna som bl.a. upplåter lokal på Payne Aveny för hans tidningsredaktion, även här samlar han en skara kvinnor omkring sig, en inre

**Även i St. Paul fick han omgående problem ned uppretade människor.**

**Här en artikel i St. Paul Daily News 19 sept 1901**

*Rev. Albert Dahlstrom, the evangelist who is reputed to have approved the act of President McKinley's assassin Czolgosz, as a "noble deed". A crowd of 1000 Swedes gathered at Lawson Ave and marched to the building at 938 Payne, Aveny where Dahlstrom was to make his speech, and their intention to tar and feather him or to hang him to the nearest tree. When the crowd surged about the building he escaped out a rear door and scaled a twelve foot wall and lost no time to get out of the neighborhood. During the search the policemen, even though they had been reinforced, were absolutely powerless. They were just brushed aside.*

krets av unga kvinnor kallar han *"profetissorna"* och tillsammans med dessa missionerar han i trakterna. Enl. Mrs. Pedersen, Alberts svärmor i ett senare förhållande, var det dock en täckmantel för *"förlustande av köttsliga lustar och köttets tillfredställande till fördärv, skam och vanära för alla"*

Hustrun Ellen och den ettåriga dottern Martha reser till Sverige under hösten men kommer åter till USA i februari 1901. Denna resa verkar helt oförklarlig, kanske har den svenskfödda Ellen kontakt med någon av *"sina okända föräldrar"*?

Under denna tid blir en 15-årig flicka i predikantens närhet gravid, den föräldralösa Anna Hagstrand. Hon berättar i lokaltidningen East Side Star utan omskrivningar att det är Albert Dahlström som är fadern och att han försökt tvinga henne från stan.

När Dahlström får kännedom om denna artikel uppsöker han den gravida flickan tillsammans med några av sina medhjälpare kan och den stackars flickan tvingas att dementera och skyller det hela på sin hyresvärd och East Side Stars redaktör! Vad som är sanning får vi aldrig veta. Barnet dör kort efter födseln.

År 1906 i augusti dyker Albert Dahlström åter upp i Chicago, nu i Roseland, en förort till staden. Tillsammans med medhjälparen Carl Mattson predikar han sitt evangelium och plockar förortens kvinnor på pengar i utbyte mot vissa tjänster. Han är nu skild från hustrun Ellen som bor kvar i St. Paul med dottern Martha.

I januari 1907 kliver han in i "*Mrs. Pederssons hus*" i Roseland och "*kastar sina horiska blickar på den oskyldiga dottern Marta, ett rent och ofördärvat barn*", Marta är vid denna tid endast 19 år gammal.

Det är efter vad som händer här Roseland som Mrs. Pedersen inleder sitt korståg mot Albert Dahlström, det som resulterar i skriften "*Mrs. Pedersens sanningar Motsvarande Dahlströms lögner*", en skrift som till stor del citeras i denna artikel. I häftet beskriver hon Dahlströms liv och leverne.

Hon berättar i sin skrift att hon redan under vintern 1899 lärt känna Albert Dahlström under hans förra Chicago-sejour, han besökte henne då i hennes bostad och förkunnade sitt budskap. Hon blev också inviterad till hans "*Residence*" på Wentworth Aveny och träffade hustrun Ellen och dottern Martha. Mrs. Pedersen beskriver här hustrun Ellen som "*vänlig och trevlig*". Hon säger i skriften att hon inte påverkades av "*den illasinnade profetens falska budskap*" under den här tiden men man kan inte undgå att fundera över om även hon påverkas av den karismatiske Dahlström och kanske rent av själv faller för hans förförelsekonster? Hennes agerande under senare tid påminner om en försmådd och sviken kvinnas.

När han nu tillfälligt återkommer till Chicago 1906 har han planer på att förlägga sin verksamhet till Rockford 16 mil norrut, staden var mycket influerad av svenskar sedan tidig invandring styrdes dit av amerikanska myndigheter. Han såg troligen staden som lättarbetad och koncentrerad för sin verksamhet.

När han våren 1907 beger sig dit med sina diakoner, Mr. and Mrs. Carson, har han märkligt nog lyckats övertala familjen Pedersen att följa med. Redan första kvällen uppstår stridigheter mellan Dahlström och makarna Pedersen, orsaken är att "*profeten*" och den nittonåriga dottern Marta tar in på ett hotell medan makarna inhyses på ett skabbigt hyresrum. Makarna återvänder utan dottern omgående till Chicago och agerande leder till att Dahlström polisanmäls för "*kvinnorov*".

Det visar sig vid en senare rättegång att Dahlström tagit den unga dottern över statsgränsen till Michigan och där ingått äktenskap. Hon "*svär falskt*" inför myndigheterna där om sin ålder och intygar också att den blivande maken inte tidigare varit gift. Dessa uppgifter lämnar hon också vid ett flertal senare rättegångar i Chicago trots att de här omgående kan avslöjas som lögner och hon anklagas för mened. Det framgår inte om Marta döms, kanske får hon åtalseftergift pga. omständigheterna



Att föra en kvinna över en statsgräns för "immoral purposes" blir ett brott först år 1910 då "The Mann Act" införs, en av de första federala lagarna i USA. Redaktören Dahlström, han kallar sig så under denna tid, kan alltså inte åtalas enligt denna lag men det är troligt att han istället anklagas för kvinnorov och tubbande till mened.

Lagen infördes för att begränsa prostitution och sexuellt utnyttjande och Dahlström åtalas senare vid ett flertal tillfällen med stöd av denna. Brott mot The Mann Act kallades på den tiden på svenska för "vit slavhandel", en något märklig benämning!

Det är oklart i detalj hur Albert Dahlström och den tjugoåriga hustrun Marta tillbringar de närmaste åren, i juli 1908 föds dottern Elvira och senare på hösten reser familjen på en kortare resa till Sverige men är åter i december.



Marta Pedersen-Dahlström med två av barnen.

Omkring 1911

flyttar man västerut

till staten Washington och staden Tacoma c:a 50 km SV om Seattle. Under sitt missionerande i staden får han där kontakt med den svenska familjen Englund och, framför allt till fadern Andrews stora förskräckelse, döttrarna Edna 17 år och Hilda 21.

Det är Andrew Englund som 1914 skriver ett långt brev till ett flertal mottagare Sverige och varnar för den hemvändande missionären Dahlström som då helt sonika flyr Amerika och ett väntande fängelsestraff.

Albert Dahlström lyckas inledningsvis döpa den yngre Edna in i sin tro och tar henne som medhustru, Hilda flyttar till en tredje syster i Kalifornien men Dahlström tar via brevkontakt även över hennes liv och vid en resa dit döps även hon och han tar även henne som medhustru. Under 1912 gör denna trojka en missionsresa till Minnesota och Illinois men Edna har ledsnat på det kringflackande, omoraliska livet, gör avbön och återvänder till föräldrarna i Tacoma i december detta år.



Ranchen vid kolonin vid stranden av Stillaquamish River i Granite Falls, Wash.

År 1910 har Dahlström köpt ett större markområde i den lilla staden Granite Falls norr om Everett i Washington, där bildar han en koloni på religiös basis som befolkas av svenska invandrare. Han flyttar sedan 1912 med sin hustru Marta, dottern Elvira och en nyfödd flicka till Seattle. Nu tar missionären Dahlström paus i sitt predikande och blir försäljare av tomter i staten Alberta i Canada, en märklig förändring. Enligt egen utsago var det ett enkelt men också lönande arbete, han drabbas dock av dåligt samvete för att ha lurat köparna och återvänder till USA och Granite Falls där han lever under äktenskapliga former med den unga Hilda Englund.

Lagliga hustrun Marta som lämnats utan någon försörjning i staden Seattle för sig och de gemensamma barnen både under missionsresan och makens sejour i Canada konfronterar honom vid återkomsten och vill genomföra en skilsmässa, hon kan inte stillatigande leva med makens eskapader med olika kvinnor. Han förskjuter då henne och "bryter upp hemmet" enligt en egenhändigt skriven artikel i den egna tidningen "Sanningens Tolk".

Hustrun Marta finner för gott att fly till föräldrarna i Chicago med de två barnen och under bön och tårar tar man emot henne trots allt ont hon gjort dem då hon förlöpte hemmet sex år tidigare.

Svensk-kolonin vid Granite Falls på västkusten består av c:a 800 acres, drygt 600 tunnland. Han delade upp området och sålde eller arrenderade ut mark till ett antal svenska familjer framför allt från Chicago och Minneapolis, han har marknadsfört sin koloni under resorna i öster. Några familjer kom direkt från Sverige. Inledningsvis fungerade kolonin som ett kollektiv där man bodde tillsammans i några större byggnader och till och med i tält men vartefter uppfördes mindre tvåfamiljsbyggnader, varje enhet var på c:a 30 tunnland. Under Dahlströms resor och hans tid i Canada var det diakonen Carson som var ledare för kolonin vid stranden av Stillaquamish River.

I en artikel i Ancient Faces berättar Edna Johnsson, senare Atkins, om sina år på Granite Falls, hon kom som åttaåring dit år 1910 med föräldrarna som utvandrat från Sverige. Hon berättar att tillvaron inledningsvis var ganska besvärlig och att många av familjerna vände sig mot ledaren Dahlström som under äktenskapliga förhållanden levde tillsammans med Hilda Englund medan lagliga hustrun Marta bodde i Seattle med hans två döttrar. Enligt hennes berättelse hade Hilda och Albert tre barn, en son avled i späd ålder och begravdes av fadern på en anlagd kyrkogård i kolonin. Ett av de överlevande barnen är den Ita Röstlund som omnämns i testamentet från år 1965, hon var född i Canada den 12 augusti 1913. Troligen har modern av praktiska skäl föredragit att föda utanför Amerika.

## @ Granite Falls

Surname : [Johnson](#)  
Submitted by :  
[Michael Atkins \(atkinsm\)](#)  
Date submitted : May 2, 2004

Date taken : April 1910

### Description :

In April of 1910, several Swedish families moved onto this commune ranch on the Stillaquamish River near Granite Falls coming from both Sweden & Minneapolis. Albert Dahlstrom started this commune. He was later convicted of "white slavery" and was sentenced to McNeil Island but managed to skip bail and go back to Sweden. The commune broke up. Otto E. Johnson and his family were among those families to follow Dahlstrom from Minneapolis. To learn more about this commune, read Edna O. Atkins's, Life Recollections (chapter 2) in the family stories section of Ancient Faces.

På grund av osämjan och tvivlet på ledaren föll svensk-kolonin sakta sönder och splittrades, Edna Atkins far, Otto Jonsson, var den som i det längsta försökte få den att överleva men när Albert Dahlström ställdes inför rätta i Seattle för bl.a. människorov och brott mot The Mann Act gav även han upp.

Det är nu som missionären Dahlström ansätts från flera håll, familjen Englund med den avhoppade och försmådda dottern Edna i spetsen anmäler honom inför rätten i Seattle, detta sker i samförstånd med f.d. hustrun Martha som nu finns hos sina föräldrar i staden Everett med barnen. I en artikel i "The Tacoma Times" från 24 december 1913 berättar Marta att maken haft "sixteen wives" under tiden för deras äktenskap. Vad hon i detta sammanhang lägger för värdering i ordet "wives" vet man naturligtvis inte.

Rättegången mot Albert Dahlström hålls i Seattle under våren 1914 och det framkommer där att han levtt i "under äktenskapliga förhållanden med 32 kvinnor", den 13 mars kommer juryn med utslaget, fem års fängelse för brott mot The Man Act!



I en artikel i The Tacoma Times berättar korrespondenten att den åtalade brutit samman i tårar inför rätten under korsförhöret men inte visade några sådana tecken när han tog emot domen.

Borgenssumman för Dahlström fastställs till sextusen dollar och de mest trogna anhängarna samlar ihop denna summa och han släpps fri i slutet på mars 1914.

När det är dags att avtjäna straffet i juli samma år konstaterar myndigheter och lurade anhängare att han inte längre finns kvar i Amerika. Enligt uppgifter i ett brev från Hilda Englunds fader till Polisen i Stockholm har Albert, Hilda, nu 24 år och den ettåriga dottern tillsammans flytt till Europa och Sverige i slutet på maj 1914. Det går inte att bekräfta denna uppgift men Albert Dahlström skriver sig senare på hösten detta år som "ogift amerikansk

medborgare" i Klara församling i Stockholm, när och var Hilda Englund och dottern Ita kommer in i de svenska registren är oklart.

Dottern Ita som nämns i bouppteckningen 1965 gifter sig 1964 med Alvar Röstlund född 1909, bor på Södermalm, blir änka 1975 och avlider själv år 2009. Om hon har några barn i sitt äktenskap eller dessförinnan vet vi inte.

Albert Dahlström skriver sig nu som skriftställare och bor till 1917 på Klara Norra Kyrkogata 10, från 1918 finns han i "Bok över obefintliga" och 1919 i november förs han som utflyttad till Rödön i Jämtland.

Under de följande åren turnerar Albert Dahlström runt i Sverige med sina religiösa budskap. Huruvida hans kvinnoaffärer är lika vidlyftiga här som borta i Amerika är inte belagt.

#### Till Ribby i Västerhaninge 1924

I augusti 1924 kommer Albert Dahlström till Västerhaninge, då från Sala Stad, och köper hemmanet Ribby 1:2, 3/8 mtl. Gården köper han av lantbrukaren Erik Eriksson som kommit dit från Skånella 1920 men fått ekonomiska problem och måste sälja. Lite senare samma år, i oktober, kommer fostersonen Gustaf Lucifer, född 5 okt 1915 i Jacobs fs av okända föräldrar till Ribby. Han kommer från Vallentuna fs där han varit fosterbarn hos en småbrukare Håkansson på Påtåker sedan späda ålder från december 1915. I födelseanteckningen från Jacobs fs noteras att modern är född 1894 01 31 och bor på Mäster Samuelsgatan 30, enligt obekräftade uppgifter hette hon Ester Nathalie Kyrk och enl. samma källa är Albert fadern.

Så här skriver prästen i Västerhaninge i inflyttningslängden för 1924, här får lille Lucifer för första gången ett efternamn:



Av den trolovade Hilda Englund och dottern Ita finns inte ett spår på Ribby.

Däremot finner man i inflyttningslängderna i Klara fs för år 1920 följande:



Hon flyttar till Brunkebergs Torg 2, troligen som uppapperska på Hotell Rydberg. Här skrivs denna Hilda Englund som född den 9/6 1889, i folkräkningen år 1900 i Augsburg Min. (där hela familjen Englund bor då) är datumet "sept 1889". Det finns inga noteringar om dottern Ita, nu sju år gammal. Att detta är rätt kvinna är tämligen säkert. Hon gifter sig Eriksson år 1957, blir änka år 1966 och dör 1971 i Sandhamn.

När det blir bekant för Hilda Englunds far Andrew Englund borta i Amerika att kvinnotjusaren finns i Västerhaninge 1925 tillskriver han Polisen i Stockholm och varnar för hans framfart bland kvinnorna, han tillskriver också lokala potentater i Västerhaninge, prästen Froste, landsfiskal Wahlroth, gästgivare Lundqvist och handlaren Rosvall i samma ärende. Han efterlyser också sin dotter Hilda som han inte haft kontakt med sedan 1914.

Han tar för givet att hon bor tillsammans med Dahlström för han uppmanar sina svenska kontakter att se till "att de gifta sig". Det framgår av brevet att även några stockholms-tidningar har fått liknande varningsbrev tio år tidigare i ämnet.

Dagens Nyheter skriver i en artikel den 6 februari 1915:

*"den bekante svensk-amerikanske äktenskapssvindlaren Albert Dahlström.... hedrar nu sitt land under tillflykt undan den amerikanska lagens straffande arm. Dahlström torde ha vistats i Småland men enligt vad vi erfarit hedrar den celebre mannen i detta nu huvudstaden och är åter på eröfringsstråt"*

Kanske har vi i samma artikel ett spår till den försvunna Hilda Englund:

*"en annan meddelare, en husmor har blivit tämligen obehagligt berörd av att hennes tjänarinna, en ung svensk-amerikanska som vistats endast en kort tid i landet, och som icke förut givit anledning till några anmärkningar, helt plötsligt börjat stå i rapport med en mystisk kusin från Amerika lystrande till namnet Dahlström..... och att flickan på lediga stunder med förkärlek ägnade sig åt läsning i en andaktsbok med initialerna A.D."*

Om det nu är Hilda har hon tydligen inte dottern Ita hos sig, det borde nog "meddelaren" ha nämnt. Det kan möjligen vara en missuppfattning att Hilda och barnet reser tillsammans med Dahlström till Sverige 1914 och att ovanstående "tjänarinna" är en helt annan person.



Ahlborg:

Är en person som skall vara  
 verksam i Ribby  
 Västerhaninge, Bredåkra  
 3 a 4 år, köpt gård i  
 Ribby by de -  
 Han brukade läsa om  
 Sveriges -  
 Län i Sverige, varit i England  
 & varit fri & så varit i  
 Sverige -  
 Användaren i tiden efter första  
 kriget, som kommit dit & är  
 ledig & har varit i Sverige  
 sedan -  
 Man har försett att  
 varje dag vara i Stockholm och

Är en person som skall vara  
 verksam i Ribby  
 Västerhaninge, Bredåkra  
 3 a 4 år, köpt gård i  
 Ribby by de -  
 Han brukade läsa om  
 Sveriges -  
 Län i Sverige, varit i England  
 & varit fri & så varit i  
 Sverige -  
 Användaren i tiden efter första  
 kriget, som kommit dit & är  
 ledig & har varit i Sverige  
 sedan -  
 Man har försett att  
 varje dag vara i Stockholm och

En del av polisrapporten från kriminalkonstapel Ahlborg.

Det är troligt av Dahlström arrenderar ut de marker som tillhör hemmanet på Ribby och enbart driver hönseri. Kanske är det förre ägaren Erik Eriksson som driver lantbruket, han bor kvar i en flygel på gården. Manbyggnaden till hemmanet ligger på samma gård som den Ribbybyggnad som finns kvar idag intill HSB-huset. På nyårsaftonskvällen 1926 brinner denna vackra byggnad ner totalt, ingen människa kommer till skada, alla befinner sig i Västerhaninge kyrka på nyårsvesper.

En förbipasserande resande noterar branden och larmar kyrkobesökarna, en stor del skyndar till Ribby för att försöka begränsa elden men kyrkoherde Froste fullföljer Gudstjänsten. Det blir en del rykten i samhället om denna händelse, det sägs att det var första gången som skriftställaren, han kallar sig så, besöker kyrkan sedan han kommer till Ribby.

Dock visar den utredning som görs att branden beror på överhettning av en skorstensmur. Den nedbrunna byggnaden återuppbyggs aldrig.

Protokoll hållet vid Ribby i Västerhaninge socken av Stockholms län måndagen den 3 januari 1927 i anledning av timad eldsvåda den 31 december 1926.

Närvarande kommittéledamöter: Gustaf Jacobsson, L. E. Andersson och Samuel Eriksson.

Enligt uppgift av ägaren direktör G.A. Dahlström hade eld observerats i hans boningshus omkring kl 7:30 e.m fredagen den 31 december. När elden började befunno sig ägaren, hans husfolk och de flesta av grannarna i den närbelägna Västerhaninge kyrka, där gudstjänst pågick. En chaufför som kom på landsvägen förbi Ribby observerade elden och alarmerade vid kyrkan, där gudstjänsten omedelbart avbröts och de kyrkobesökande begävo sig till brandplatsen medförande kyrkans spruta, vid framkomsten började elden slå ut genom taket mellan båda skorstenarna och fönstren i övre våningen sprängdes. Genom att slå sönder dörren och fönster på framsidan av huset, lyckades några personer komma in i nedre våningen men möttes samtidigt av elden från övre våningen och lyckades ej rädda någon lösegendom.

Dahlström fick några man till hjälp och fick fram gårdens spruta medan andra högg o hål på isen på en närbelägen damm. Under tiden tillkom flera sprutor men trots god tillgång på vatten, sprutor och släckningsmanskap nedbrann huset fullständigt.

**En avskrift av inledningen på undersökningen efter branden i Ribby.**



Dahlström och fostersonen bor i någon av de mindre byggnaderna på hemmanet, Gustaf Lucifer flyttar till Stockholm 1932. I församlingsboken 1931-35 skriver prästen in skriftställare Dahlström i *"obefintliga"* vilket tyder på att man inte hittar honom stadigvarande i Ribby, han turnerar med sina åsikter och predikningar runt om i landet, bl.a döms han 1932 av Umeå Rådhusrätt för brott mot *"att ha hädat Gud, Guds heliga ord eller sakramenten samt gudstjänsten"* till två månaders fängelse.

Han överklagar ända upp till Kungl. Maj:t via Svea hovrätt 1933. Han får till slut 50 dagsböter à 5 kr.

I december 1935 flyttar han till Älvsjö Gård i Brännkyrka, utskrivna ur Västerhaninge *"obefintliga"*. Han gifter sig i juli 1936 med den 27 år yngre Mary Ulrika Thunqvist som han lever tillsammans med resten av livet, man bygger tillsammans en villa på en av de tomter som Dahlström äger i det s.k. Norrskogsområdet i Västerhaninge som är en del av hans Ribbyhemman och flyttar dit i slutet på 1936. Fastigheten skrivs på hustrun, man driver ett

mindre  
hönseri och  
bor där till  
november  
1952 då man  
flyttar till  
Huddinge.



Huset i Norrskog Västerhaninge på 1990-talet, hönseriet fanns i byggnaden t.h.

När Gustaf Albert avlider på nyårsaftonen 1964, han verkar ha otur med denna dag, 38 år tidigare brinner hans hem, och bouppteckningen är klar våren 1965 flyttar Mary Ulrika till England och tillsammans med en ny partner till Gibraltar. Hon avlider utanför Sverige vid okänd tidpunkt.

## Lite överskottsinformation!

Så här ser Hfl för Kråksmåla fs ut för torpet Flatehult 1880:

**Far** Gustaf Peter Dahlström, f. 1831 i Fagerhult Kalmar län, Ställmakare

**Mor** Dorothea Regina Adolfsdotter, f. 1837 i Älghult Kronobergs län

**Dotter** Emma Augusta, f. 1863 i Älghult Kronobergs län

**Dotter** Ida Charlotta, f. 1865 i Älghult Kronobergs län

**Dotter** Jenny Sofia, f. 1870 i Kråksmåla Kalmar län

**Son Gustaf Albert, f. 1873 i Kråksmåla Kalmar län**

**Son** Otto Frans August, f. 1879 i Kråksmåla Kalmar län

Albert Dahlströms första (kända) hustru Ellen, f Fredriksson 1877. gifter om sig efter skilsmässan med norrmanen Hans Moen och dottern Martha adopteras. Hon gifter sig Fink år 1939 och får enl. testamentet ärva den biologiske fadern. Hon avlider i Los Angeles 1968.

Marta Pedersen, hustru nr 2, som föder åtminstone tre gemensamma barn är inte spårad efter skilsmässan, dottern Elinor, f 1908, reser tillsammans med föräldrarna till Sverige endast ett halvår gammal hösten 1908. Hon nämns inte i hans testamente, är hon kanske tidigt avliden?

En senare född son avlider i kolonin utanför Seattle i ”barnförklamation” enl. Edna Atkinsons berättelse. Det är också hon som nämner en tredje dotter.

Fostersonen Gustaf Lucifer gifter sig 1942 med Elsy Birgit f 1919, lever med hustrun 1970 i Huskvarna, 1980 i Jönköping, 1990 i Gränna och avlider 2002 i Huskvarna. Hustrun lever 2010. Ester Natalia Kyrk, enl uppgift moder till Gustaf Lucifer, är född 1894 01 31, gifter sig 1934 till eftern. Eriksson och avlider 1966 11 18 i Johanneshov

Ester Natalia är född i Skärf (R), torpet Backen, fadern fd soldaten Ernst Karlsson Kyrk (f 9/2 1858 i Öglunda)

## Dahlströms böcker

### Nya katekesen

Utgiven i Sverige 1913

### Sabbaten

Utgiven i Sverige 1904

### Äktenskapet, kvinnan och hemmet

Utgiven i Sverige 1906

### Profetians ljus öfver den yttersta tidens stora händelser

Utgiven i Sverige 1903

### Gud och den allmänna gudaläran : Föredrag

Utgiven i Sverige 1908

### Offentlig diskussion by C G Nelson

Utgiven i Sverige, okänt årtal

### Offentlig diskussion hållen i St. Paul, Minn.,

### den 21 oktober 1900 : lär skriften att man skall döpa små barn)

Utgiven i Sverige 1900

### Sanningens tolk

Utgiven i Sverige

### Den nuvarande kyrkoreligionen i förhållande till det bibliska äktenskapet

Utgiven i Sverige 1908

### En röst ur det förborgade, eller, Skillnaden emellan en sann och falsk kristendom

Utgiven i Sverige 1905 och 1906

### Några ojäfvaktiga bevis för den heliga skrifts gudomliga ursprung.

### Gudsförnekare på en osäker grund.

### Två föredrag hållna i Stockholm, november 1908

Utgiven i Sverige 1908

### Frälsningsarméns inre lif; hvad jag hörde, såg och erfor under min vistelse inom frälsningsarmén

Utgiven 1912 i Sverige

### Helvetet; den allmänna läran om helvetet, dess uppkomst, vidmakthållande och följder

Utgiven i Sverige 1906

**Påfvens toffel; eller, Arfsyndsläran**

Utgiven i Sverige 1906

**Syndafallet och Menniskan Guds beläte;  
föredrag hållet i Grängesberg, november 1908**

Utgiven i Sverige 1908

**Jesus frestas af djefvulen**

Utgiven i Sverige 1902

## **Böcker om Dahlström**

**Albert Dahlströms bröllopsgåfva, eller, Svärmoderns och pastor Daniels intriger**

**Predikanten Albert Dahlström; hans läror och hans anhängare, jemte några ord om  
det religiösa tillståndet bland Svenskarne i Amerik**

av John Mattson

**Dahlström afslöjad**

av John Johnson Daniels

