

En tämligen okänd poet

av Åsa Tunell, Glimtar 1995-3

I Gillets samlingar finns två häften med dikter som är skrivna och publicerade av en man som heter C H Börjesson ("Eftertryck förbjudes, Pris kr 1"), Det ena häftet har titeln "Dikter av C H Börjesson Tungelsta" (1934). Det andra häftet har titeln "Huller om Buller" (1940).

Charles Henry Börjesson var född i Onsala socken, Hallands län, den 17 juli 1877. Föräldrar var timmerhuggaren Anders Herman Börjesson och Amalia Klara Backman. Sonen gick i folkskola och idkade därefter självstudier. Han vistades i USA 1894-1909 och man kan anta att han där tog namnet Charles i stället för dopnamnet Karl. Vid Tungelsta var han lantbrukare vid Tuntorp. Småbruket var hans levebröd men poesin var hans stora hobby. Börjesson ansågs vara en begåvad och originell bygdepoet. På egen bekostnad tryckte han sina alster som han gick omkring och sålde. Några andra diktsamlingar heter Bläckstänk (1931-1932), Pennstreck (1935) och Visor o vers (1937).

Haninges Nils Ferlin?

Här presenteras något av Börjessons dikter. "På vandring genom Södertörn" (1934) vittnar om hans kärlek till hembygden Södertörn, där han var bosatt under en stor del av sitt liv. Dikten "På vandring" har han skrivit 1940 och den ger en tydlig bild av hans äventyrliga, ensamma och fattiga liv men det finns också en självironi i hans budskap. Den tredje dikten "För fosterlandet" skrevs när andra världskriget hade brutit ut och försvarspropagandan strömmade ut ur radiohögtalarna. Den dikten visar en annan sida av hans författarskap, nämligen humor och samhällssatir.

Utan att göra någon orättvisa kanske man kan säga att Charles Börjesson var Haninges Nils Ferlin.

Märkvärdigt nog har Ösmo socken en hel rad litterära kändisar. Carl Viktor Petterson var född i Ösmo 1874. Han var trädgårdsmästare och folklivsforskare m.m, men han har gått till eftervärlden som författare till "Sägner och minnen från Södertömsbygden".

Han var amatörforskare och en av initiativtagarna till Sotholms Härads Hembygdsförening där blev han ständig medlem.

En annan folklivsskildrare var Maria Elvira (Vira) Eklund i Herrö skola, Ösmo. Harry Martinsson och Ivar Lo Johansson är så pass kända att de inte behöver nämnas i det här sammanhanget. Haningesocknarna har minsann inte bara Fredrika Bremer som litterär gestalt. Vi har också akademiledamoten K A Melin och amatörpoeten Charles Börjesson i Tungelsta.

Det är inte dåligt?

Här är CH Börjessons hembygdsdikt

På vandring genom Södertörn

*Södertöm du bygd uppå fornminnen rik
Ditt folk ifrån vikingar stammar
Minnen du har ifrån hänsvunnen tid
Då dina män drogo ut uppå ledungaled
Till främmande länder och hamnar
Din jord den är bördig och skördar den gav
Åt gångna och hänsovna släkten
Ett friboret folk som ej var någons slav
Idogt gästvänligt och mäktigt
Bönder som brukat och vårdat den jord
Som de ärvt efter hänsovna fäder
Sjömän som säkert på skeppsdäcken stod
I fara vid storm och oväder*

*Vackra leende Södertörn
Med herresäten och gårdar
Vita tempel med torn mot skyn
Kymmel och fädernas vårdar
Du är så skön uti sommarns dagar
Och genom dig kan jag vandra trygg
Och andas blomdoft från hult och hagar
Genom din leende väna bygd*