

## Lite till om Håga Kvarn

(av Erland Österberg 2008)

**Några sporadiska minnen från Håga med omnejd med några bilder som underlag.**



Mjölare var Einar Hultman, som bodde i Ljungby. Han var född 1898 i Askersund och kom till Västerhaninge 1920 från Lerbäck.

Man kan inte när man talar om Håga, gå förbi dess ägare Oskar Larsson, och det stora gula huset på andra sidan vägen. För mej som inflyttad torparunge var det en ynnest att bli accepterad som 1:a lekkamrat till Kurt, sonen. Det var som att komma till ett slott!

Oskar Larsson var född 1890 på Ekerö och son till f.d. kvarnägaren Lars Petter Larsson. Oskar kom till Håga och fadern 1924, sonen Kurt föddes 1924 och dottern Maud 1928

Jag tyckte det var tjänstefolk överallt. Och själva gjorde fam. Larsson ingenting, bara gick och såg fina ut! Så småningom lärde jag känna igen mej i huset och med folk där.

Speciellt minns jag en guvernant, skulle det väl vara, som var klippt och skuren ur en Hitchcock-film! Hade stor respekt för henne. Bör väl även nämnas minnesbilden av Larsson på väg ner till posten vid station, med

cigarren (Havanna II) mitt i mun, artigt lyftande på hatten för de han mötte, samt lilla taxen Putzi i en lina bakom sej.

Larsson var kanske för snäll, har det sagts. Se bara på kortet av Kurt och mej. Vi fick använda matsalsbordet där dom åt, till pingisbord, och sen fick vi ta bort nätet när familjen skulle äta.



Nästa bild visar Knut Öbrink och hans brorson Hugo. I mitten min far Joel Österberg. Plats Granelund, tidpunkt 1932 eller 33. Fotograf är min farbror Matteus Österberg. Knut Öbrink kommer in i bilden dels som vår hyresvärd, dels som maskinist vid Håga.

Som 1:a maskinist på båtar, behärskade han säkert ångmaskinen vid Håga och mer därtill. Han efterträdde en som jag tror hette Jacobsson.

Maskinisten Knut Albert Öbrink var född 1873, avled 1956. Brorsonen Hugo föddes 1909, båda i Älvkarleby.

Min far Joel Österberg var född 1893 på Värmdö och avled 1969 i Västerhaninge. Han arbetade bl.a. som smed på Vägförvaltningen.



## Fotbollsplanen vid Håga

Det vore synd att redogöra för Håga som industri och som bostadsområde på 30-talet, utan att nämna något om fotbollsplanen på stapelområdet invid själva sågen och då i en tid när verksamheten började tyna bort.

Där blev snart en samlingsplats för alla smågrabbar som gillade fotboll. Många av dessa blev framledes duktiga och tog en plats i de reguljära junior- och även A-lagen, man gjorde de första erfarenheterna här vid Håga.

I vår nuvarande värld där damfotbollen kommit för att stanna tänker jag tillbaka på vår tid i Håga. Ingen tjej skulle väl tänka sej att vara med oss killar, men en gjorde det. Det var Britta Österberg, en rasande duktig tjej, hon kunde ha blivit den tidens "Marta" !

En som också började spela fotboll vid Håga var den senare duktiga kedjespelaren Henning Lundkvist. Även jag själv får nog anse att jag fick första "kicken" vid Håga.

Ett problem var att planen gick så nära Hågaån och där hamnade "lädret" ibland. Då var det bara att försöka fiska upp bollen i det ganska strida vattnet.

Så småningom upplöstes det hela och fotbollen tynade sakteligt bort. En del fick andra intressen och andra fortsatte med fotbollen inom Västerhaninge IF:s olika lag.

Vi kan kanske avsluta den här verksamheten med att kalla platsen för "Håga Plantskola"!



**Den här bilden är tagen i Larssons trädgård omkring 1942.**

Liggande i fr raden Bertil "Jägarn" Johansson, Kullen, 1:e postiljonen Karl Johan Alfred Andersson, Gylden, och Oskar Larsson.

Där bakom Susanna Eugenia Andersson med sönerna Olle och Sigge samt Siggens fru Brita, f Bolmgren, i Siggens knä sonen Göran.

Stående till höger Oskars dotter Maud

Foto: Erland Österberg