

## Västerhaninge Skyttegille

(Olle Numan)

Västerhaninge Skyttegille startade 1894. Skjutbanan låg då uppe i Ribbyskogen, numera Norrskog. "Min första bana blev Ribbylundsbanana på marker som ägdes av Herman Olsson. När man åkte från Fors så passerades Ribbylund och sedan tog man av till höger, förbi Ribby dansbana, genom skogen och därefter kom man fram till skjutvallen. Markörgraven låg mot Nilssons marker i Fors.



*De mindre skjutbanorna i landsorten med sina 3–4 tavelställ äro ofta mycket idylliska.*

*Ribbylunds skjutbana. I ill höger stående Nate Wikander, Edvin Andersson i Riddartorp. Liggande 2:a från vänster Waldemar Karlsson*

Här började många att skjuta, den legendariska Apotekaren Vilhelm Wahlquist från Västerhaninge även kallad "Skytte-Wahlquist" sponsrade alla nya i gillet med 50 fria skott. Några av skyttarna från Fors var storskytten Ernst Nilsson från Tittut som började redan 1913, Sven Nilsson

från Fors gård och Olle Numan från Gästgivargården började bägge 1936. Det var många skyttar från socknen som var aktiva på Ribbybanan.

År 1940 byggdes den nya banan vid Kyrkvreten med 10 tavelställ och skyttet ökade i samband med att kriget kom närmare och även genom Hemvärnets skytteaktiviteter.

Under en promenad 1947 genom Norrskog, Norr om Västerhaninge järnvägsstation återfann vägmästare Edvin Fredriksson (mästerskytt i skyttegillet) den gamla stentavlan. Stenen transporterades från Norrskog till Kyrkvreten, Fors. Ett antal medlemmar hjälptes åt med transporten, prästgårdsarrendatorn Anders Hedén på Åby höll med traktor, några av deltagarna Valdemar Karlsson, Olle Karlsson, Sten Gustavsson, Lennart Fahlström, Edvin Fredriksson, Edvin Ljungkvist m.fl.



*Kaffepaus hos Ester och Ernst Nilsson vid Tittut i samband med transporten av stentavlan.  
Foto: Olle Numan.*

## Skyttestenen

År 1984 stängdes skyttebanan vid Kyrkvreten, Fors. Dokumentationsgruppen var ute och fotograferade och tittade på Fors by och dess kringmarker och undertecknad visade gruppen till stentavlan. Vi började fundera om inte detta kulturminne skulle kunna bevaras på lämpligt ställe på Tingshustomten. Kontakt togs med Västerhaninge Skyttegille och på deras årsmöte 1984 beslöts att hembygdsgillet skulle få ta hand om "dyrgripen". Efter ansökan hos kommunen beviljades bygglov och placering på Tingshustomten. Transport och gjutning av fundament ombesörjdes av Hans Cederlund på ett förnämligt sätt.

På dokumentationsgruppens dag den 25 november 1984 klarades några frågetecken upp angående platsen där stentavlan hittades. En besökare, vilken som barn bodde i Norrskog, Sven (Andersson) Thorenus och nu boende i Brandbergen, berättade att hans moder jämnt grumsade över den stora stenen som låg i vägen. Platsen vet vi nu exakt, Ribby 2:45.



Bilden är från Stockholmstidningens Riksskyttetävling 30-års jubileum år 1952, då jag toppade föreningsresultatet. Tävlingen genomfördes tidigt på morgonen omkring kl. 05.00-06.00 då det var ideala förhållanden och tavlorna låg i skugga.



*Så här såg det ut i markörgraven. Från vänster Ernst Nilsson, Tittut, Edvin Ljungqvist, Tungelsta, Okänd, Valdemar Karlsson och Olle Karlsson. T.h. en medalj med apotekare Vilhelm Wahlquist, pionjär inom skytterörelsen*

