

# Äldre tidningsklipp med blandade budskap!

*Genom idogt sökande i de stora tidningarnas digitala historiska arkiv kan man hitta små notiser med lokal anknytning,*

*Här några exempel!*



Dagens Nyheter 18 juli 1872

Bonden Anders Johansson brukar från år 1853 Sågen 1/8 mantal, kallades också Lugnet, åt sin svärmor Ulrika Kristina Isoz. Han var född 1833 i Gränna men kommer till Västerhaninge från Stockholm.

Svärmodern är änka efter handskfabrikören Johan Petter Isoz som avlidit 1857. På det lilla hemmanet finns förutom hustrun Emma Augusta tio barn.

Av någon anledning besöker han grannsocknens kyrka för högmässan den 6 augusti 1871 påverkad av starka drycker och stör gudstjänsten. Han bötfälls för detta med 50 rdr vilket motsvarar c:a 3000 kronor i dagens penningvärde.

Det är tydligen inte första gången detta sker. Redan i husförhörslängden för Västerhaninge 1866-70

(AI:18) noteras;



25  
6/69:90 på kisten för kyrkans inkom i kyr-  
kan under gudstjänst.

Hfl Västerhaninge 1866-1870, AI:1:18, sid 291

Var denna händelse ägde rum är okänt men han får dras med denna notering i kyrkoboken ända till sin död 1885.

Däremot görs ingen notering om vad som hände 1871 i Österhaninge kyrka, kanske tyckte prästen att det räckte med en..,



*Scerges yngsta telefonfröken* är antagligen handlanden C. Fredriksons, Västerhaninge, dotter, ty ehuru endast omkring 8 år gammal är hon likväl kompetent att sköta kopplingen när ingen annan är tillstädes, både vid rikets och allmännas växelbord, Osterns växelstation. Redan vid 7 års ålder hade hon reda på alla nummer till abonnenterna därestades, hvilket är ganska svårt, då samma abonnenter ha olika nummer på Rike och Allmänna. Lägges därtill att man vid signal måste iakttaga vissa formaliteter, såsom tryckning på olika knappar, klaffars upp- och nedläggning och att jämna anropar användas, så är det ej så litet att tänka på för ett barn.

Dagens Nyheter 1898

Carl Fredriksson kom till Oskarsberg i Gansta med sin familj år 1891 och efterträdde Hampus Engstrand som handlande. De kom från gården Vitsa där han arbetat som dräng på svärfadern Magnus Widmans gård.

Den duktiga dottern är Anna Cecilia och är född 1890, hon har en åtta år yngre bror Karl Erik samt får en syster Karin Helena 1904.

Fadern avlider 1923 och Anna flyttar till Stockholm i maj 1925 men är åter hos modern redan till julen samma år. Familjen fortsätter med affären men 1928 gifter sig Anna med underofficeren August Roland Hansson och får dottern Dagmar samma år.

De flyttar 1930 till Norräng, Södertälje där de skrivs som handlare, sedan Huddinge, Täby och Danderyd, maken avlider 1958.

Anna avlider i Danderyd 1984 hos dottern Dagmar, gift Ljungström.



Svenska Dagbladet 7 okt. 1905.

Kronolänsmannen Hjalmar Fahlborg kom till länsmansgården i Mulsta i dec. 1890 och efterträdde den legendariske Lars Erik Norman som avlidit året innan efter ha innehaft ämbetet ända sedan 1853.

Hjalmar Fahlborg var född 1855 i Strängnäs och gifte sig 1891 i Västerhaninge med den 14 år yngre Anna Dorotea Fernström, de fick sonen Rickard 1894 samt tre döttrar födda 1896, 1897 och 1901.

Mulsta N:o 1. 3. mal. Länsmannen bota alla. b. J. H. p. mak.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Torp, ligenhet, verk och inrättningar m. m. under ofvansående fastighet. Personens för- och tillnamn samt familjeställning, afvensom personens titel, om annan än den i kol. 2 angifna.	Yrke (tjenst, näringsfång). Stäm (främmande). Lyte (fallande, sjuk, sinnessjuk, dum, idiot, blindhet, döfsamhet).	Född		Födelseort (församling i län eller i stad).	Värdlöshet eller olaga förhållanden	Gift år, dag och månad.	Enkling, enka eller främskild år, dag och månad.	Inflyttad eller öfverförd.	År, dag och månad.
1. Fahlborg Otto Hjalmar Verne	Kronolänsmann	55	17 3	Stenungsav	✓	69			
2. " Fernström Anna Dorothea		69	2 9	Möln	✓	91			
3. " Atle Richard Hjalmar		94	18 3	Winge	✓				
4. " Anna Greta Arnelia		96	17 3	d "	✓				
5. " Karin Måta Dorothea		97	19 5	d "	✓				
6. " Elsa Ida Maria		01	24 10	d "	✓				

### Församlingsboken Västerhaninge 1900-1905.

Kronolänsmannen Fahlborg försatte sig i en omöjlig situation då han själv inte kunde hålla sig inom lagens ramar, han åtalades för ekonomisk brottslighet och försattes i konkurs. Han kom ur problemen genom att ta sig själv av daga i oktober 1905 "med hjälp av morfin", drygt 50 år gammal.

Den olycklige Hjalmar Fahlborg hade sin äldre bror Atle som kyrkoherde i Västerhaninge under sin tid här och denne fick alltså det tvivelaktiga nöjet att begrava sin bror.